

Bijbelstudie

Gods
liefdesbrief
speciaal voor jou!



www.she-rises.nl



G O D I S . . .

Wie is God?

Dit is een hele brede vraag, maar wel een belangrijke. Wat we over God weten, hoe we Hem leren kennen, bepaalt immers hoe we ons naar Hem opstellen en met Hem omgaan. En hoe meer we Hem kennen, hoe beter onze relatie met Hem kan worden.

God laat door de hele Bijbel heen zien wie Hij is. Elke naam van God vertelt iets over Hem, elke beschrijving van Zijn karakter biedt nog een reden om in ontzag naar Hem op te kijken.

In de overdenkingen van deze maand gaan we op verschillende karaktereigenschappen van God in. In deze Bijbelstudie zetten we er nog een paar centraal en hebben we vragen voor je, die bedoeld zijn om te ervaren hoe de karaktereigenschappen van God op jou inwerken.

God is genadig

Lees: 2 Petrus 3: 8-9

God is genadig. Zijn genadige liefde is oneindig en onuitputtelijk. God liet Zijn genade zien door Jezus te sturen om onze straf te dragen. God is geduldig en blijft aan het werk met Zijn Geest om mensen naar Jezus te leiden en door hem gered te worden.

Elke dag wanneer we wakker worden, maken we weer een frisse start. De zonden van gisteren zijn vergeven. Gods genade is weer beschikbaar voor ons vandaag. We mogen weer met een schone lei beginnen.

De vraag is wat we ermee doen...

Reflecteer:

- Is er een gebied in je leven waar het lijkt dat God inactief is, maar dat Hij mogelijk juist genadig is?
- Hoe heeft het besef dat God genadig is, invloed op je beeld van Hem en hoe Hij in je leven doorwerkt?

.....

.....

.....

.....





God is rechtvaardig

Lees: Psalm 75

Psalm 75 beschrijft God als de ultieme rechter: rechtvaardig, heilig, eerlijk en billijk in alle dingen. God is de Enige die in staat is elk kwaad recht te zetten, de enige die we kunnen vertrouwen om altijd het juiste te doen.

God is machtig, machtig en tot alle dingen in staat. Maar Hij hanteert zijn macht niet achteloos. Op een dag zal Zijn Zoon, Jezus, naar de aarde terugkeren om het oordeel uit te spreken en christenen naar Zijn hemelse thuis te brengen, waar we voor altijd bij Hem zullen wonen.

We kunnen God prijzen in goede en slechte tijden, door successen en teleurstellingen, omdat we weten dat Hij de dingen recht zal zetten. Op een dag zal God *“de hoorns van alle goddelozen afhakken, maar de hoorns van de rechtvaardigen zullen worden opgeheven.”* (**vers 11**)

Onze reactie op verraad en pijn zou moeten zijn om naar de Heer te rennen, de Enige die onze angsten kan kalmeren en zekerheid kan bieden en ons hoop op verlossing belooft. Als het moeilijk wordt, moeten we vertrouwen op de genade van de Enige die in staat is om alles ten goede te keren.

Reflecteer:

- Verandert het zien van God als rechtvaardig en heilig de manier waarop je omgaat met pijn en verraad?
- Wat doet de wetenschap dat God alles wat verkeerd is zal wegnemen en het goed zal maken met jou?
- Hoe verandert het zien van God als eerlijk en rechtvaardig de manier waarop je met anderen omgaat?

.....

.....

.....

.....





God is liefde

Lees: 1 Johannes 4:7-17

Toen het Nieuwe Testament werd vertaald vanuit het Grieks, zijn er minstens vier woorden met ‘liefde’ vertaald:

1. Storge (genegenheid tonen zoals tussen gezinsleden)
2. Philia (de liefde tussen vrienden)
3. Eros (het gevoel van liefde tussen partners)
4. Agape (onvoorwaardelijke liefde die uit God voortkomt)

Met zoveel verschillende emoties verpakt in één woord, is het gemakkelijk in te zien hoe het idee van liefde verkeerd kan worden geïnterpreteerd.

In een brief aan vroege christenen geeft Johannes, een van Jezus’ beste vrienden, ons een betere manier om liefde te begrijpen. **1 Johannes 4:8** zegt: “*God is liefde.*”

Liefde is niet iets wat God uit; het is wie Hij is. God is de bron van ons vermogen om lief te hebben. En als we naar God kijken als de standaard van hoe liefde eruitziet, verandert dat hoe we met elkaar omgaan.

Gods liefde komt het best tot uiting in het leven en de dood van Jezus. “*Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.*” (**Johannes 3:16**)

Gods liefde is zelfopofferend; het is niet afhankelijk van gevoelens of lust. Gods liefde is voor altijd en volledig; het is niet in afwachting van iemand of iets beters. Als we naar onze cultuur kijken, is liefde een verward, verwarrend woord geworden. Maar in Christus is de liefde vervuld.

Alleen als we God echt kennen, kunnen we liefhebben zoals Hij liefheeft. Johannes’ uitdaging voor de gemeenten in zijn tijd is dezelfde uitdaging waarmee we vandaag worden geconfronteerd. Nadat we deze liefde hebben ervaren, zijn we geroepen om eropuit te gaan en haar met anderen te delen (**1 Johannes 4:11**).

Reflecteer:

- Wat is een manier waarop God heeft laten zien dat Zijn liefde anders is dan wat de wereld te bieden heeft?
- Wat is een manier waarop je in deze tijd Gods liefde kunt tonen?

.....

.....

.....

.....





God is je Vader

Lees: Romeinen 8:15-17

In de Bijbel wordt ons keer op keer verteld dat wanneer we Jezus accepteren, we kinderen van God worden. Wauw, wat een wonder! Welke andere religie of geloofssysteem biedt adoptie door de Schepper van de wereld aan?

Dit Bijbelgedeelte zegt ook dat we God kunnen aanspreken als ‘Abba, Vader’. Dat is een intieme term die lijkt op het woord ‘papa’. Als God onze Vader is, verandert dat onze benadering van Hem. Het gevoel als doodsbangen slaven van een onkenbare God, verandert in dat van Zijn kinderen die naar Hem toe kunnen rennen en op Zijn schoot kunnen zitten om door Hem geliefd te worden en van Hem te leren. We zien Hem als iemand om naar toe te rennen als we in de problemen zitten, in plaats van iemand om ons voor te verbergen. God als onze vader verandert ook hoe wij onszelf zien. Als we onszelf zien als een geliefd kind van God, zien we onszelf als iemand die ertoe doet, in welke omstandigheden we ons ook bevinden.

Reflecteer:

- Weerhouden relatieproblemen met je aardse vader je ervan God als ‘papa’ te zien?
- Hoe denk je dat tijd doorbrengen met ‘Abba’ door de Bijbel te lezen en Hem te leren kennen, je kijk op wie Hij werkelijk is zou kunnen verbeteren?

.....

.....

.....

.....





God is vrede

Lees: Richteren 6:11-24

In dit Bijbelgedeelte is Gideon druk, op de automatische piloot, hoofd naar beneden, hard aan het werk. Velen van ons zouden hetzelfde kunnen zeggen over ons dagelijks leven. Hoe vaak zijn we niet te druk om onze ogen even omhoog te slaan en een ontmoeting met de Heer te hebben?

God roept Gideon om zijn ogen van zijn taken af te wenden en op Hem te richten. Wanneer God Gideon de details van Zijn plan geeft, is het duidelijk dat Gideons zelfbeeld veel nauwer is dan Gods beeld van hem. Gideon is zo overrompeld dat hij God in twijfel trekt (**vers 15**). In een eenvoudig pleidooi dat begint met: "Och, mijn Heer", zegt Gideon in feite tegen God: "U moet zich vergissen! Niet ik! Ik ben zwak, niet toegerust, niet capabel! U kunt mij niet bedoelen, Heer!"

Gideon beeft van angst voor het onbekende, zijn angstige gedachten hoorbaar in zijn woorden.

Het verhaal eindigt hier echter niet. Zelfs als we twijfel en angst ervaren, mogen we weten dat we vrede kunnen vinden. In Gods oneindige goedheid vervult Hij Gideon met de volheid van Zijn vrede. Hij zal hetzelfde voor ons doen. Gideon is zo overweldigd na zijn ontmoeting met God dat hij stopt waar hij mee bezig is en aanbidt waar hij op dat moment is, door een altaar voor de Heer te bouwen. Hij noemt het altaar *Jehovah-Shalom* of "De Heere is vrede" (**vers 24**). Hij is op dat moment veranderd van twijfelachtig naar gevuld met vrede.

Tijd doorbrengen met de Heer in gebed, in aanbidding en in het lezen van Zijn woord stelt ons in staat om de vrede te ervaren die alleen van onze Schepper kan komen. Hij weet waar we mee te maken hebben en waar we bang voor zijn, en in Zijn trouw zal Hij ons toerusten om door te gaan in vertrouwen op Hem. In vrede.

Reflecteer:

- Wat is een manier om een prioriteit te maken van tijd met de Heer in je dagelijkse routine?
- Wanneer heb je een keer Gods vrede in je leven ervaren?
- Op welk gebied kan je God om vrede vragen?

.....

.....

.....

.....

