

GOD'S WOORD ALS SPIEGEL





Week 1:

01: Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. **Psalm 94:19**

Spiegelvraag: Waar voel jij je dicht bij God?

02: U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. **Romeinen 12:2**

Spiegelvraag: Waarin wil jij meer op Jezus lijken?

03: De HEER, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen. **Sefanja 3:17**

Spiegelvraag: Hoe zou God de relatie met jou omschrijven?

04: Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? **Mattheüs 6:26**

Spiegelvraag: Hoe omschrijf je je relatie met God?

05: Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. **Hebreeënen 12:1**

Spiegelvraag: Wat leidt jou wel eens af van God?

06: Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. **1 Johannes 4:16**

Spiegelvraag: Houdt God van iedereen?

07: Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. **Galaten 6:2**

Spiegelvraag: Hoe heeft God invloed op jouw relaties met mensen?

08: Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. **Romeinen 12:4-5**

Spiegelvraag: Hoe zie jij de christenen in jouw omgeving?





Week 2:

09: Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf. **1 Tessalonicenzen 4:14**

Spiegelvraag: Wie mis jij nog steeds?

10: Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende. **Job 6:14**

Spiegelvraag: Wat betekenen burenen voor jou?

11: Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. **1 Tessalonicenzen 3:12**

Spiegelvraag: Wat zoek jij in relaties met anderen?

12: Alles wat u doet, moet u met liefde doen. **1 Korintiërs 16:14**

Spiegelvraag: Hoe kan jij je collega's / klasgenoten / gezin vandaag liefhebben?

13: Mijn zoon, houd je vaders richtlijnen vast, verwerp de lessen van je moeder niet. **Spreuken 6:20**

Spiegelvraag: Wat is het mooiste wat je ouders jou hebben meegegeven?

14: Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam. **Spreuken 17:22**

Spiegelvraag: Wat maakt jou altijd blij?

15: Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. **2 Korintiërs 9:7**

Spiegelvraag: Wat zou je graag aan anderen geven?

16: Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. **Spreuken 17:17**

Spiegelvraag: Voor wie ben jij belangrijk?





Week 3:

17: Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. **Jakobus 3:18**

Spiegelvraag: *Wie inspireer jij?*

18: Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen.

Hebreeën 11:1-2

Spiegelvraag: *Wie inspireert jou?*

19: De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt. **Spreuken 21:3**

Spiegelvraag: *Kun je altijd eerlijk zijn?*

20: Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet. **1 Tessalonicenzen 5:11**

Spiegelvraag: *Wie mag jou troosten?*

21: Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. **Spreuken 31:10**

Spiegelvraag: *Hoe zou jij omschreven willen worden door anderen?*

22: Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden. **Joel 2:13**

Spiegelvraag: *Over welk gedrag van jezelf ben je niet tevreden?*

23: Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud. **Spreuken 22:1**

Spiegelvraag: *Waarop ben je trots?*

24: Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. **Romeinen 8:18**

Spiegelvraag: *Welke dingen zou je willen dat God had veranderd in je leven?*





Week 4:

25: Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens. **Spreuken 27:17**

Spiegelvraag: Aan wie spiegel jij je in je omgeving?

26: Jezus begon te huilen. **Johannes 11:35**

Spiegelvraag: Wat ontroert jou?

27: Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. **Johannes 15:13**

Spiegelvraag: Waarvoor / voor wie zou je door het vuur gaan?

28: Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien. **Prediker 7:14**

Spiegelvraag: Wat maakt het leven de moeite waard?

29: Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots. **Matteus 7:24**

Spiegelvraag: Bij wie kan jij terecht voor wijze raad?

30: Het woord van God is levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. **Hebreeën 4:12**

Spiegelvraag: Welke Bijbeltekst houdt jou een spiegel voor?

31: Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne. **Romeinen 1:11-12**

Spiegelvraag: Hoe houd jij een spiegel voor aan anderen?

She Rises
to serve

@sherisesdutch