

VOOR EEN TIJD ALS DEZE

BIJBELSTUDIE OVER HET BIJBELBOEK ESTHER



She Rises
to serve

ESTHER HOOFDSTUK 1 - GRENZELOZE MACHT?

We kunnen in dit hoofdstuk lezen dat de machtige Koning Ahasveros een groot feest geeft. De wijn vloeit rijkelijk en nadat het hart van koning Ahasveros vrolijk geworden was van de wijn, besloot hij dat hij zijn prachtige vrouw wilde laten zien aan al zijn gasten en gaf zijn dienaren de opdracht om koningin Vasti te halen. Vasti beledigde de koning door dit verzoek te weigeren, wat hem vervolgens woedend maakte. De raadgevers vinden dat Vasti geen respect heeft en zijn bang dat andere vrouwen haar voorbeeld gaan volgen en adviseren de koning dan ook om Vasti af te zetten als koningin. Deze raad volgde de koning op.

Vragen bij dit hoofdstuk:

- De koning wil de schoonheid van Vasti aan al zijn gasten laten zien. Hij wil met haar pronken. Vasti weigert te komen. Kun jij de weigering van Vasti begrijpen? Hoe zou jij reageren in haar situatie?
- De koning accepteert geen nee van zijn vrouw. En hij stelt een duidelijk voorbeeld. In veel culturen was en is de vrouw onderworpen aan de man. Is dat in de Bijbel ook zo? Lees Efeze 5:22-33 er eens op na. Wat wordt daar tegen vrouwen en mannen gezegd?
- Gaat het in onze tijd van emancipatie trouwens wel zoals God het heeft bedoeld?

ESTHER HOOFDSTUK 2 - DE HOOFDPERSONEN NEMEN HUN PLEK IN

Het verhaal komt op stoom. De belangrijke hoofdpersonen doen hun intrede, nog onbewust van hun rol. De dienaren presenteren hun plan aan koning Ahasveros: er moet een nieuwe koningin worden gezocht onder alle mooie meisjes van het rijk. Esther is één van die meisjes, een wees opgegroeid onder de hoede van Mordechai. Zij valt in de smaak bij de koning en wordt de nieuwe koningin, terwijl Mordechai een aanslag verijdeld door de koning op de hoogte te brengen van een samenzwering.

Vragen bij dit hoofdstuk:

- Ahasveros mist zijn vroegere vrouw, koningin Vasti. Hij luistert naar het advies van zijn dienaars om een soort datingshow te houden: alle mooi meisjes worden verzameld, krijgen een beautybehandeling en op basis van 1 nacht met de koning kiest hij er één uit als de winnares. De koning vindt het een uitstekend plan. Wanneer jij je eenzaam of depri voelt, naar wie ga jij voor steun en advies?
- We lezen dat Mordechai Esther adviseert om stil te houden dat ze Joods is. Waarom denk je dat Mordechai dit adviseert. Herken je de neiging bij jezelf om achter te houden dat je christen bent? Zo ja, wat is de reden hiervoor?
- Probeer je in te leven in Esther. Wat vertelt dit hoofdstuk over wie zij is? Hoe zou zij haar verandering van gewoon meisje, naar onderdeel van een harem, naar koningin hebben ervaren?

ESTHER HOOFDSTUK 3 - BUIGEN OF BARSTEN

Esther is koningin. Een man met de naam Haman is door de koning aangesteld als belangrijke minister, die eist dat iedereen voor hem knielt. Mordechai weigert. Dit doet de woede in Haman ontsteken; niet alleen Mordechai moet hier voor boeten, dit is een aanleiding om heel het Joodse volk uit te roeien. Hij smaadt de Joden door de koning te vertellen dat zij een gevaar vormen voor zijn rijk. De koning gelooft het gelijk en stemt in met de wet dat alle Joden ter dood gebracht moeten worden.

Vragen bij dit hoofdstuk:

- Mordechai trekt een grens. Hij buigt niet voor Haman en legt uit waarom niet: omdat hij Jood is. Hij onthult hier iets van zijn identiteit die de basis vormt van zijn keuzes. Wanneer heb jij een grens durven trekken? Wanneer voel je dat je dat zou moeten doen, maar worstel je daarmee?
- Mordechai staat op tegen de overweldigende macht van Haman. Bedenk wie vandaag de dag in deze positie staan. Noem hen in je gebed. Bedenk hoe je hen kan laten weten van je steun.

ESTHER HOOFDSTUK 4 - GEROEPEN VOOR DEZE TIJD

Paniek! Haman heeft een wet opgesteld waardoor alle joden zouden worden vermoord. Via een dienstknecht hoort Esther hoe Mordechai zijn rouwkleed heeft aangetrokken en waarom hij dit heeft gedaan. De woorden met Mordechai voor Esther zijn duidelijk :Esther is geroepen voor een tijd als deze en Gods plan zal voltrokken worden met of zonder haar meewerken.

Vragen bij dit hoofdstuk:

- Mordechai zijn hart was gebroken, hij rouwde vanwege zijn volk! Waar huil/rouw jij om vandaag? Heb je wel eens gebeden/gezongen 'Geef mij een bewogen hart. Breek het met wat uw hart breekt' (opwekking 786), voor welke dingen breekt dan jouw hart?
- Voor iedereen ligt er een rol in het reddingsplan van God, zo ook voor Esther. Herken jij jouw rol?
- Esther staat op voor haar volk. Over welke dingen zou jij mogen delen, of voor op mogen staan of anderen mee mogen confronteren?

ESTHER HOOFDSTUK 5 – GODS BELOFTE

Esther trekt 'de stoute schoenen aan', en treedt de koning tegemoet. Esther is heel dapper, maar wordt geleid door God in haar beslissingen en wijsheid die ze ten toon spreidt. Door een periode van bidden en vasten heeft ze God's hulp gezocht, en nu onderneemt ze stappen. Ze organiseert een feestmaal, tot tweemaal toe, voor koning Ahasveros en Haman. En Haman? Hij geniet van de speciale plek aan de feesttafel, maar laat zich in zijn vreugde weerhouden door Mordechai die niet voor hem wil buigen.

Vragen bij dit hoofdstuk:

- *Naderen wij God ook om te bidden en te vasten voor onze naasten of voor de beslissingen die wij nemen?*
- *Esther laat zien hoe dapper ze is. Ze gaat naar de koning, al kan het haar haar leven kosten. Vind jij jezelf dapper? Waarin? Of waarin zou je dapperder willen zijn? Waar kwam Esther's durf vandaan, denk je?*
- *God verandert niet, Hij is altijd dezelfde. Wat betekent dit voor ons als we naar de lessen van Esthers leven kijken?*

ESTHER HOOFDSTUK 6 – WONDERLIJKE TIMING

In dit hoofdstuk zien we dat Mordechai wordt beloond voor wat hij al tijden daarvoor gedaan heeft. We kijken hierbij naar Gods wonderlijke timing. Verder is Esther 6 een bijbelboek met een geweldige belofte van Gods trouw! Lees mee om deze belofte te ontdekken!

Vragen bij dit hoofdstuk:

- *Voel jij je wel eens zo, alsof jouw daden niet gezien worden? Alsof mensen of God dit vergeten? Wat kan je hierin leren vanuit dit hoofdstuk uit het boek Esther?*
- *Denk eens na over de wonderlijke timing in dit boek: in de nacht was Haman buiten in de hof, om te pleiten voor een doodstraf voor Mordechai. En zo werd Haman binnen uitgenodigd en bedacht hij, zonder dat hij het doorhad, hoe Mordechai juist geëerd kon worden! Wat zegt deze wonderlijke timing jou?*
- *Uit dit bijbelboek mogen we een bemoediging halen voor deze tijd: God ziet de rechtvaardige, God ziet hen die bij Hem horen! (zoals God er ook voor zorgde dat koning Ahasveros op het juiste moment aan Mordechai recht doet). Wat doet dit met jou? Ervaar jij dit ook zo?*

ESTHER HOOFDSTUK 7 - WIE EEN KUIL GRAAFT VOOR EEN ANDER...

Koning Ahasveros en Haman komen beide op het feestmaaltijd van Koningin Esther. Tijdens deze maaltijd geeft Ahasveros aan dat Esther hem alles mag vragen en dat hij elk verzoek van haar zal inwilligen, zelfs al zou ze om de helft van zijn koninkrijk vragen. Ingaande op dit aanbod durft Esther de koning op de hoogte te stellen van het gruwelijke plan van Haman. De koning in woedend als hij hoort dat Haman het volk van Esther wil vermoorden. Niet Mordechai wordt aan de galg gehangen, maar Haman zelf.

Vragen bij dit hoofdstuk:

- Het loopt slecht af met Haman. Dat is best aangrijpend. Misschien geeft het je een naar gevoel. Maar let hier nu vooral op wat de Heere God doet. Wat zegt dat jou dat deze vijand van God en van Gods volk zo aan zijn einde komt?
- Wat betekent dat voor de Hamans in onze tijd?
- Waarom hoef je voor zulke vijanden niet bang te zijn? Neemd dat mee in je dagelijkse gebed.

ESTHER HOOFDSTUK 8 - GERED

Mordechai wordt nu net zo belangrijk als Haman vroeger was. Maar de Joden zijn nog niet gered, want er was een wet dat ze allemaal vermoord mochten worden. Maar nu komt er nog een wet: de Joden mogen zich verdedigen.

Vragen bij dit hoofdstuk:

- Mordechai wordt nu in de plaats van Haman de nummer twee in het grote Perzische rijk. wat is het directe gevolg daarvan? Wat levert de regering van Mordechai op?
- Wat kan het in onze tijd betekenen als christenen in de politiek of in bedrijven leiding geven?
- Ken je een voorbeeld van een hedendaagse christen op een belangrijke positie? Bid voor hem of haar.

ESTHER HOOFDSTUK 9 - ZOETE WRAAK?

Door het edict van de koning zijn het niet langer de Joden die gevaar lopen, maar hun vijanden. Het 'pur', dat is het lot, had bepaald dat de slachtpartij onder de Joden zou plaatsvinden op de dertiende dag van de maand Adar. Dat was juist de maand van het Pascha, waarbij de Joden de bevrijding uit Egypte herdachten. Nu werd het volk bevrijd van Haman. Alle mensen die een hekel aan de Joden hadden, worden gedood. Net als bijvoorbeeld in Deuteronomium 2:25 en 11:25 rekent God ook hier af met iedereen die Zijn plannen probeert te dwarsbomen.

Vragen bij dit hoofdstuk:

- Het lijkt vanzelfsprekend: na de wraakactie op hun vijanden gaan de Joden uitrusten. Maar de ontspanning die volgt op het geweld is niet zomaar een rustmoment: het heeft alles te maken met de opdracht in Deuteronomium 25:19 om 'de gedachtenis aan Amalek' uit te wissen. Waar Saul had gefaald (1 Sam.15), zijn Mordechai en Esther geslaagd. Lees de verhalen naast elkaar. Wat valt je op?
- Op welke punten handelen de Joden in Esther anders dan Saul?
- De Joden vieren ieder jaar uitbundig het Purimfeest. Waarom zijn zulke feesten (bij ons de christelijke feestdagen) belangrijk?

ESTHER HOOFDSTUK 10 - MORDECHAI ZOEKT HET BESTE VOOR ZIJN VOLK

Eerst was Haman de belangrijkste vorst van koning Ahasveros. Daardoor kregen de Joden veel problemen. Gelukkig is alles veranderd. Nu is Mordechai net zo belangrijk. Mordechai zoekt het beste voor zijn volk.

Vragen bij dit hoofdstuk:

- Het boek Esther eindigt met Mordechai en zijn betekenis voor de Joden. Wat neem jij mee van dit Bijbelboek? Wat is voor jou de boodschap van dit bijzondere boek, waar de Naam van God niet in wordt genoemd?