

GELIEFDE DOCHTER VAN DE ALLERHOOGSTE

www.she-rises.nl



INTRO:

Deze maand staan wij stil bij het thema Mijn identiteit in Christus. Het is heel belangrijk om te mogen ontdekken wie jij bent in Christus. Hoe door het werk van Jezus god jou nu in Zijn zoon aanziet, zodat we ons beter kunnen weren tegen de leugens die satan ons wil doen geloven en opdat we ons licht zoveel mogelijk kunnen laten schitteren voor de mensen om ons heen, zodat ze Gods liefde en licht mogen ervaren en zien door ons heen.

Daarom staan we deze maand elke dag stil bij één aspect van wie wij zijn in Christus en wat het betekent om in Christus te zijn.

In deze bijbelstudie willen we extra diep ingaan aspect van het een geliefde dochter van de Allerhoogste te zijn. Dit geloven we wel vaak met ons hoofd, maar we willen dat het ook gaat landen in je hart en vanuit je hart weer naar je handen om deze waarheid weer met anderen te delen.

Ons gebed is dat je door deze bijbelstudie dichter naar God toe mag groeien en je steeds meer van Hem onder de indruk raakt en je liefde daardoor voor Hem steeds meer toeneemt tot een krachtige bron van onuitputtelijke vrede en kracht om Hem steeds meer te mogen leren verheerlijken met ons leven.

She Rises
to serve

GELIEFDE DOCHTER VAN DE ALLERHOOGSTE

ROMEINEN 8:12-17

Vertaling Het Boek

Dus, broeders en zusters, zijn wij aan onze eigen zin niets meer verplicht. Wij hoeven er niet aan toe te geven. Als u zich door uw eigen zin laat leiden, zult u sterven. Maar als u zich laat leiden door de Heilige Geest en uw eigen zin prijsgeeft, zult u leven. Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn Geest in ons woont, roepen wij: 'Abba! Vader!' Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn.

En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons, als zijn kinderen, toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij.

VERDIEPING

EEN KIND VAN GOD

Bedenk minstens 4 eigenschappen van een kind

-
-
-
-

Hoe zie jij deze eigenschappen terug in jouw relatie met God?

Bedenk minstens 4 eigenschappen van een Vader.

-
-
-
-
-

Hoe hebben deze betrekking op hoe jij God als vader ziet?

Waarin zou je nog meer als een kind willen worden als het gaat om je relatie met God?

OVERDENKEN

OPDRACHT

Highlight de kernwoorden die in deze teksten te vinden zijn. Neem de tijd om deze door te lezen en te bedenken hoe groot de liefde van de Vader is en wat het betekent dat wij zijn kinderen worden genoemd.

1 JOHANNES 3: 1-3 (HET BOEK)

1Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons! Wij héten niet alleen zijn kinderen, wij zijn het ook. De mensen die God niet kennen, begrijpen daar niets van. 2Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding: als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is. 3Ieder die dit gelooft, leidt een rein leven omdat Christus rein is.

EFEZE 2: 18-20 (HET BOEK)

Door wat Jezus heeft gedaan, mogen wij, Joden en niet-Joden, vrij bij de Vader komen, in één Geest. 19Voor God bent u nu geen vreemdelingen of buitenlanders meer, nee, u hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U hoort nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin. 20U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten en de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus Zelf.

EFEZE 1: 4-11 (HET BOEK)

4Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hém zijn en volmaakt voor Hem staan. 5Het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, 6opdat wij Hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. En Hij heeft ons door zijn geliefde Zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed Hij is. 7Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdään, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! 8En dat niet alleen! God heeft ons alle wijsheid en inzicht gegeven. 9Hij verlangde ernaar ons het geheim bekend te maken waarom Hij Christus heeft gestuurd. 10Hij heeft besloten alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus, als de tijd rijp is. 11Door onze eenheid met Christus zijn wij het eigendom van God geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest van Hem die alles doet zoals Hij Zelf wil en goedvindt.

SAMENVATTEND

Wat betekent het voor jou om een kind van God te zijn?

Hoe zou je meer kunnen gaan beseffen wat het inhoudt om een kind van God te zijn?

Noteer je nieuwe dank/gebedspunten die zijn ontstaan tijdens deze overdenking.

JOHANNES 1: 12 (HET BOEK)

Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden