



Woorden hebben macht
over leven en dood,
wie zijn tong koestert,
plukt daarvan de
vruchten.

Spreuken 18:21