

SOLA GRATIA

Alleen door genade!



INLEIDING

Deze maand is het thema 'genade en inzet'. Maarten Luther (1483-1546) verdiepte zich rond de reformatie ook al in dit thema. Voor zijn tijd was het heel vernieuwend dat hij verkondigde dat alleen door geloof en alleen door genade mensen verlost konden worden. Laten we, aan de hand van vijf uitspraken van Luther, ons eens samen verdiepen in dit thema!

SOLA SCRIPTURA

Alleen door de Schrift



SOLA SCRIPTURA

De Bijbel is het Woord van God is. En dit woord is er voor iedereen (en zoals Luther zei: niet alleen voor dominees en geleerden). Wat zegt de bijbel jou over genade en goede werken?

Lees bijvoorbeeld eens de volgende teksten:

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Efeze 2:8-9

Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is. 1 Korinthiërs 15:10

Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Romeinen 4:3-4

Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, 2 Timotheüs 1

SOLA GRATIA

Alleen door genade



SOLA GRATIA

De 95 stellingen die Luther (al dan niet) op de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde, richtten zich voornamelijk tegen de aflatenpraktijk. Met het kopen van een aflaat konden gedane zonden worden vergeven. Maar zonden worden niet vergeven door biechten of goede werken: zonden worden vergeven door God. Alleen de dood van Christus kan zorgen voor onze vergeving.

Wat doet dit met jou?

Kan jij deze genade aanvaarden?

SOLA FIDE

Alleen door geloof



SOLA FIDE

Sola Fide is onlosmakelijk met het voorgaande verbonden. De genade in 'Sola Gratia' is beschikbaar voor diegenen die in Christus geloven. Alleen door dit geloof, kunnen wij de genade ontvangen! En dus niet door onze inzet, door ons harde werken...

Denk er eens over na...probeer jij die genade te verdienen door bepaalde dingen te doen of te laten?
