

PROCLAMATIEKAART

GEBED VOOR VERGEVING



Here God, Ik wil U mijn zonden bekennen en bidden voor vergeving, want U zult genezing geven als wij hiervoor bidden (1)

Wij hebben allemaal gezondigd. Maar wij worden allemaal voor niets door Uw genade als rechtvaardig aangenomen, omdat U ons door Jezus Christus heeft verlost. (2)

Ik erken dat ik ook gezondigd heb. Ik belijd dat ik _____.
Vergeef mij mijn schulden, zoals ook ik anderen vergeef die mij iets schuldig zijn. (3)

Ik weet me gezegend, want gelukkig is de mens van wie een misstap is vergeven en de zonde is toegedekt. (4)

Dank u wel, dat U een God bent die telkens weer vergeeft en die genadig, liefdevol, geduldig en zeer trouw is. (5)

Ik kom tot U, want ik ben vermoeid en belast; mensen hebben mij pijn gedaan, maar ik wil leren van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart. (6)

Vader, zoals U mij in Christus vergeven heeft, zo vergeef ik ook ____ (7)
Als ik mensen niet vergeef, zult U mij immers ook niet vergeven. (8)
Ik spreek vrij, dan zal ik ook vrijgesproken worden. En ik vergeef, zodat ik ook vergeven word. (9)

Ik laat alle wrok en boosheid varen. U zegt immers: Mij komt de wraak toe en Ik zal het vergelden.
Ik overwin het kwade door het goede! (10)
Amen!

PROCLAMATIEKAART

BIJBEHORENDE BIJBELTEKSTEN



Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Jakobus 5:16 (1)

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Romeinen 3:23-24 (2)

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Mattheüs 6:12 (3)

Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Psalm 32:1-2 (4)

Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet. Nehemia 9:17c (5)

om naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, Mattheüs 11:28-29 (6)

Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Efeziërs 4:31 (7)

Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Mattheüs 6:15 (8)

Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Lukas 6:37 (9)

Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.' Romeinen 12:19 (10)

Amen!