

Vergeving



She Rises  
*to serve*



**THEMA VERDIEPING**



## Intro

### **Thema verdieping over vergeving**

Vergeving, een beladen onderwerp met verschillende kanten. Een onderwerp waar al veel over geschreven is en waar je zelf misschien ook al veel over hebt gehoord en/of gelezen. Toch blijft vergeving iets waar we steeds weer mee te maken krijgen in ons leven. Vergeven worden, vergeving schenken, vergeven voelen....

Dus ondanks dat sommige dingen misschien niet nieuw zijn, zijn ze misschien wel goed om weer even bij stil te staan, over na te denken en in je eigen hart te kijken hoe dit voor jou is. Daarom willen we je aanmoedigen de vragen echt aan jezelf te stellen en de Bijbelverzen ook op te zoeken in je eigen Bijbel. We wensen je zegen toe en openbaring van de Heilige Geest.



"U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,  
Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept "

**Psalm 86:5**

## **Gods vergeving voor jou**

### **Gods vergeving voor jou**

Jezus, onze Redder, stierf voor ons aan het kruis om onze zonde te dragen en de straf voor onze zonde, namelijk de dood, zodat wij vergeving kunnen ontvangen en eeuwig leven. Dit is de spil van ons geloof, het krachtigste wat Jezus doet. God in al zijn genade vergeeft ons onze zonde, al onze verkeerde dingen. Hebben wij dit zo hard nodig dan? Zijn wij echt zo zondig? Als we onszelf vergelijken met bijvoorbeeld Hitler, dan zijn we toch zo slecht nog niet? Maar we zijn misschien ook geen moeder Theresa... Hoe het ook zij, dit is niet hoe het werkt.

Wij moeten onszelf niet met andere mensen vergelijken, maar met God. De Bijbel zegt ons in Romeinen 3 dat alle mensen gezondigd hebben en daardoor de nabijheid van God missen. Wij vinden misschien de ene zonde erger dan de ander. Iets stelen is erger dan roddelen of moord is erger dan vreemdgaan. Maar God maakt geen onderscheid. Zonde is de verzameling van alles wat niet goed is. Zonde betekent eigenlijk je doel missen. Alles wat niet bijdraagt aan het doel waarvoor God je geschapen heeft is zonde. En als we het zo gaan bekijken dan zondigen we allemaal en zijn we minder goed dan we denken en hebben we allemaal vergeving nodig. God wist dit en al vanaf het begin gaf hij Eva de belofte dat haar zaad de kop van de slang zou vermorzelen, de belofte van een Redder die ons zou verzoenen in relatie met Hem.

## Vergeving...

Ervaar jij dat als iets dat je dagelijks nodig hebt?

---

---

---

---

Voel jij je vergeven? Waarom wel of niet?

---

---

---

---

### Lees Psalm 32:5

*Mijn zonde maakte ik U bekend,*

*mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.*

*Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.*

*En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.*

Wat zegt deze psalm volgens jou? En wat betekent dat voor jou persoonlijk?

---

---

---

---





"Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden."

**2 Korinthe 5:17**

## Vergeving voor jezelf

### Vergeving voor jezelf

Jezus is gestorven voor onze zonde, God heeft ons vergeving geschonken en wij mogen samen met Jezus opstaan in een nieuw leven. Het oude is voorbij en wij mogen met een schone lei opnieuw beginnen...

Of dwalen jouw gedachten nog regelmatig terug naar het verleden? Blijf je denken aan de foute keuzes die je maakte? Word je soms achtervolgd door beelden op je netvlies? Of een stemmetje dat maar blijft herhalen hoe slecht of fout het was wat jij hebt gedaan? God heeft ons vergeven, dat is de waarheid, dat zegt Zijn Woord en Zijn Woord is onfeilbaar en waar. Maar deze waarheid moet landen in je hart voordat je dit kunt geloven. En dan is de volgende stap om jezelf ook te vergeven.

Ik denk dat we allemaal wel eens iets doms doen, waar we dan nog een hele dag van kunnen balen en kunnen denken "had ik maar dit..." of "had ik maar dat...", maar dan mag je dat in gebed brengen en loslaten. Bij grotere dingen (zo voelt dat voor onszelf, maar we hebben al gelezen dat er voor God geen onderscheid is) kan het ons langer achtervolgen. En dat is precies wat de duivel wil. De Bijbel noemt hem ook wel de aanklager. Hij wil dat jij je slecht blijft voelen, want dat veroorzaakt dat je niet tot God nadert en niet vrij bent. Maar Jezus heeft de duivel overwonnen, Jezus heeft het laatste woord. Jezus is degene die VOOR jou pleit en niet tegen jou. Wij mogen vrij zijn! Vrij van schuld, vrij van veroordeling, vrij van schaamte, vrij van ons verleden.

Het is tijd om die gedachten een halt toe te roepen. Dit zal misschien niet in één keer gaan, maar wij zijn overwinnaars door Hem die ons kracht geeft en wij mogen Gods Woord uitspreken over ons leven en zoals in Romeinen 12:2 staat, ons denken ermee vernieuwen.

In Hebreëën 8:12 staat: *'Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken.'*

En in Psalm 103:12: *'Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons.'*

God vergeeft niet alleen, Hij vergeet het ook en hij neemt het weg. Wij hoeven er ook niet meer aan te denken. Paulus schrijft in de Romeinen brief dat we elke gedachte krijgsgevangene mogen maken en onder Gods Woord mogen plaatsen, want Zijn woord is de hoogste waarheid.

In hoeverre is herken je bij jezelf dat je aan fouten van het verleden blijft denken?

---

---

---

---

Omschrijf hoe jij omgaat met zonde.

---

---

---

---

Voel jij je vrij van schuld, schaamte, veroordeling en het verleden? Waarom wel/niet?

---

---

---

---

Wat doet het met jou te weten dat God jou heeft vergeven en ook je zonden vergeet en van je wegneemt?

---

---

---

---

Als je zelf ervaart dat je nog regelmatig worstelt met het feit dat God jou vergeven heeft en jouw zonden heeft uitgewist, lees dan deze Bijbelverzen en spreek ze hardop uit. Gods Woord is krachtig en waar.

**Efeze 1:6-8**

*tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,*

**1 Johannes 2:2**

*En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.*

**Notities**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





"Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal "

**2 Korinthe 5:17**

## **Vergeving voor de ander**

### **Vergeving voor de ander**

Jezus stierf voor onze zonden zodat wij vergeving konden ontvangen, maar Jezus geeft er ook een opdracht bij namelijk dat wij anderen ook net zo moeten vergeven. En over dat "net zo" is de Bijbel ook heel duidelijk. De Bijbel vertelt hoe vaak we de ander moeten vergeven in Mattheus 18:21, namelijk 7 maal 70 maal, het getal van de volheid, dus vergeving schenken zonder eind. De Bijbel vertelt ons ook waarom. In Kolossenzen 3:13 en in Matheus 6:14 staat dat wij dienen te vergeven, omdat wij zelf ook vergeven zijn en vergeven worden. Jezus noemt het zelfs in Zijn gebed dat Hij de discipelen leert bidden, "en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij aan anderen vergeven". Gelijk ook wij....is dat de vergeving die we willen? Net zo veel vergeving als wij aan anderen geven? Gelijk ook wij? Het antwoord op deze vraag ligt waarschijnlijk aan de mate waarin jij anderen vergeeft?

In welke mate vergeef jij anderen?

---

---

---

---

Is vergeven gemakkelijk voor jou? Waarom wel/niet?

---

---

---

---

Makkelijk of niet, God vraagt het wel van ons en niet één keer, maar herhaaldelijk klinkt het door de Bijbel om anderen te vergeven. In het Oude Testament staat er al in Spreuken dat wie vriendschap zoekt, fouten vergeeft en dat als je fouten blijft oprakelen je de vriendschap verliest. Toch is vergeving iets wat veel mensen heel moeilijk vinden. Er zijn zelfs televisieprogramma's gewijd aan dit thema, waar een presentator probeert te bemiddelen tussen partijen om vergeving tot stand te brengen. Soms gaat dit over ruzies waar niemand de oorsprong meer van weet en is het trots dat in de weg staat. De vraag komt dan echter op: ben je zelf echt zoveel beter dan de ander dat jij niet hoeft te vergeven? Zoals we in het begin lazen zijn we in Gods ogen allemaal even slecht of goed, er is geen onderscheid, er is geen goed, beter, best. We hebben allemaal vergeving van God nodig en we hebben het ook allemaal nodig om elkaar te vergeven.

## **Gebed**

Vader, wilt u deze boodschap in mijn hart laten landen? Ik heb uw vergeving nodig, maar ik heb het ook nodig om vergeven te worden en om zelf te vergeven. Vader ik heb u hierbij nodig. Wilt u mij helpen?

Zoek kolossenzen 3:13 op en schrijf de tekst hieronder over zodat hij in je hart mag landen. Wat valt je op aan de tekst?

---

---

---

---

---

---



"En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. "

**Markus 9:23**

## Vergeving voor elkaar

### Vergeving voor elkaar

Vorige week hadden we het al over elkaar vergeven. En soms kan het dan over iets kleins gaan, wat misschien is uitgegroeid tot iets groots. Maar soms gaat het niet om een simpele ruzie met een vergeten oorsprong, misschien heb jij hele heftige dingen meegemaakt waar je doorheen bent gegaan door anderen. Dingen die jouw leven beïnvloeden tot op de dag van vandaag. Dan is vergeven alles behalve makkelijk en is vergeving misschien het laatste wat je die persoon wil schenken. Maar weet je? Vergeving is niet zozeer een geschenk voor die ander, het is een geschenk voor jezelf. Want het zet jou vrij. Zolang je weigert te vergeven blijft die boosheid in je hart, in je gedachten, het schiet wortel....het beheerst gebieden in je leven. Vergeven is loslaten. Vergeven is die ander zien in de gebrokenheid van deze wereld, de ander overgeven aan God, uitspreken dat het geen macht meer over jou mag hebben. Vergeven brengt vrijheid en vergeven brengt nieuwe mogelijkheden. De mogelijkheid om het verleden los te laten, om weer vooruit te kijken en om Gods helende werk te laten beginnen in jouw hart.

Is vergeven gemakkelijk voor jou? Waarom wel/niet?

---

---

---

---

Misschien is vergeving uitspreken wel het moeilijkst om te doen, maar vaak zijn de moeilijkste dingen ook de dingen met de grootste impact en het meest belangrijk om te doen. Toen Jezus aan het kruis hing, geslagen, bebloed, bespot en in de steek gelaten riep Hij het uit tot de Vader: "Vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen." Is het makkelijk? Nee? Is het noodzakelijk? Ja.

Zijn er mensen die jij nog moet vergeven?

---

---

---

---

Heb jij zelf de kracht van vergeving ervaren? Hoe?

---

---

---

---

Als jij nog iemand moet vergeven om echt vrij te zijn, maar je vindt dit heel moeilijk, put dan kracht uit deze Bijbelverzen. Zoek ze op, neem ze tot je, proclameer ze en bid dan of God je de kracht wil geven om anderen te vergeven. Lees: Markus 9:23 , Filippenzen 4:12-13, Maleachi 4:2

