

BIJBELSTUDIE

de kracht van woorden

Er zijn veel mooie teksten te vinden over het belang van woorden en wat we uitspreken. Maar in deze Bijbelstudie over 'de kracht van woorden' wil ik niet focussen op **onze** stem en woorden, hoe belangrijk die ook zijn, maar op **Gods stem**. Tijdens mijn stille tijd was ik Psalm 29 aan het lezen en opeens viel het mij op dat God een Stem heeft. Natuurlijk weten we dat God door het hele Oude Testament al spreekt. Soms direct en soms indirect, in bijvoorbeeld natuurverschijnselen. En ook Jezus, Gods Zoon, heeft natuurlijk een Stem. Maar denk eens aan de Stem van God. Hoe zal Die klinken? Het gaat ons voorstellingsvermogen eigenlijk te boven. De Stem van God zal krachtig zijn, maar ook liefdevol. Scheppend, maar ook waarschuwend. Ontzagwekkend, maar ook dichtbij.

Als we eerst een gedeelte van Psalm 29 lezen, gaan we daarna verder kijken naar deze Stem. Probeer je nu eerst tijdens het lezen van dit Bijbelgedeelte deze Stem eens voor te stellen. Deze keer komt de tekst uit een andere versie van de Bijbel, namelijk Het boek. Ik heb gekozen voor deze versie, omdat hij heel dichtbij komt. Psalm 29: 3 - 9:

3 De stem van de Here klinkt over de zee.

De Almachtige God laat de donder weergalmen.

De Here beheerst de geweldige wateren.

4 De stem van de Here is krachtig.

De stem van de Here is glorieus.

*5 De stem van de Here laat de cederbomen breken,
zelfs de ceders van de Libanon.*

*6 De bomen van de Libanon springen op als kalveren
en de bomen van de Hermon als woudossen.*

7 De stem van de Here splijt de vlammen.

8 De stem van de Here laat de woestijnen sidderen.

De woestijn van Kades beeft onder Zijn stem.

9 De stem van de Here doet hertenjongen geboren worden.

De stem van de Here laat het schors van de bomen vallen.

In Zijn paleis brengt iedereen Hem eer.

3

*De stem van de Here klinkt over de zee.
De Almachtige God laat de donder weergalmen.
De Here beheerst de geweldige wateren.*

Wat een prachtige Psalm en wat een rijkdom zit erin. Vers 3 begint al met de grootsheid van Zijn Stem: “De stem van de Here klinkt over de zee”. De zee kan soms zo rustig zijn, maar soms ook zo wild. De zee is in de Bijbel vaak een afspiegeling van de duisternis. Met een autoriteit spreekt God over deze duisternis. Dan gaat het vers verder: “De Almachtige God laat de donder weergalmen”. Wat een kracht moet dat zijn en wat een geruststelling voor ons. De duisternis heeft niet gewonnen, onze God is Almachtig en beheerst de geweldige wateren.

4

*De stem van de Here is krachtig.
De stem van de Here is glorieus.*

Vers 4 gaat door met de krachtige Stem van de Heer, maar in het tweede gedeelte wordt weer een heel ander stuk van Gods Stem geopenbaard. “De Stem van de Here is glorieus”. Krachtig en glorieus lijkt misschien tegenstellend, maar als ik aan een operazanger denk in een oude kerk, dan is dat zowel krachtig als glorieus. En dat is nog geen vergelijking met de Stem van onze Schepper.

5

*De stem van de Here laat de cederbomen breken,
zelfs de ceders van de Libanon.*

Vers 5 gaat verder met de krachtige stem van de Heer. “De stem van de Here laat de cederbomen breken, zelfs de ceders van de Libanon”. Dan zullen dat geen gewone bomen zijn, die cederbomen. Cederbomen waren grote altijd groene bomen die tot de familie van de pijnbomen behoorden. Het Hebreeuwse woord voor ceder komt 70x in het Oude Testament voor. De cederbomen van Libanon hadden veel indruk gemaakt op het volk van Israël. Cederhout werd ook gebruikt voor de bouw van het heiligdom in de woestijn en de tempel in Jeruzalem. Het hout van de ceder was ook kostbaar en het symboliseert zowel kracht als schoonheid. Wat een grote indrukwekkende en sterke boom. Hoe mooi is het dat deze cederbomen niets zijn vergeleken met de stem van de Here.

6

*De bomen van de Libanon springen op als kalveren
en de bomen van de Hermon als woudossen.*

Als de stem van de Here klinkt ‘springen de bomen van de Libanon op als kalveren’. Die hele grote sterke bomen dus. En de bomen van de Hermon als woudossen. Ossen die in het wild leefden, dat waren geen kleine diertjes. En die sprongen op. Wat een kracht!

7

De stem van de Here splijt de vlammen.

Dan gaat vers 7 verder met de stem van de Here die vlammen splijt. Vlam en vuur is het symbool van de Heiligheid van God. Dit kan gezien worden als de intense en allesverslindende werking van Zijn Heiligheid. Ook mogen wij door het vuur gaan en onze zonde afleggen. De zonde mag verteerd worden door het vuur van Zijn Heiligheid.

8

De stem van de Here laat de woestijnen sidderen.

De woestijn van Kades heeft onder Zijn stem.

Vers 8 gaat verder met Zijn prachtige Stem. “De stem van de Here laat de woestijnen sidderen”. De betekenis van sidderen is: “sterk beven, trillen: van angst, vrees”. De uitgestrekte woestijnen kunnen ook symbool staan voor droge periodes in ons leven. De tweede helft van dit vers gaat over de woestijn van Kades. Dat was de plek waar het volk Israël was op weg naar het beloofde land. Er was in de tijd van Mozes een vreselijk groot watergebrek. Er was barre rotsgrond. Soms voelt dat in ons leven ook zo. We weten dat we onderweg zijn naar het beloofde land, maar ondertussen bevinden we ons in een periode van dorst, verlangen naar water, naar vruchtbare grond. Maar dan mogen we lezen in deze Psalm dat ook die periodes ondergeschikt zijn aan Hem. Hij laat ook deze plaatsen in ons leven sidderen en beven door Zijn Stem. Hij is Diegene die controle heeft. En hoe mooi is het dat na deze woestijnperiode de Stem van de Here hertenjongen geboren laat worden. Nieuw Leven door Zijn stem. Schors doet Hij van bomen vallen. Schors valt van bomen af, omdat het water eruit is. Onder deze schors zit alweer de nieuwe schors. Het vocht uit de oude schors is teruggeven aan de nieuw schors. Weer nieuw leven!

9

De stem van de Here doet hertenjongen geboren worden.

De stem van de Here laat het schors van de bomen vallen.

In Zijn paleis brengt iedereen Hem eer.

Als wij deze Psalm zo bestuderen, dan kunnen we alleen maar afsluiten met het laatste gedeelte van vers 9:

**IN ZIJN PALEIS BRENGT
IEDEREEN HEM EER.**

Dank U Heer, dat U de duisternis doet verdwijnen, dat U sterke bomen doet breken, dat U vlammen en zonde wegdoet, dat U woestijnperiodes ombuigt naar nieuw leven en dat wij U de eer mogen brengen.

Reflectievragen

1. Wees stil en lees deze Psalm nog een keer door en laat Zijn Stem tot jou spreken. Wat zegt de Heer tegen jou?

2. Is er duisternis waar je tegen vecht, waar de Stem van de Heer voor jou mag gaan strijden?

3. Zijn er sterke bomen in jou leven, die jou belemmeren om te groeien?

4. Is er zonde in jouw leven die verteerd mag worden door Gods vuur?

5. Zit je in een woestijnperiode en weet je niet hoe je naar het Beloofde Land moet komen?

6. Laat vers 9 opnieuw tot je spreken. Hij brengt nieuw leven. Zijn Stem leidt jou, vertrouw daar op en laat Zijn Stem tot je spreken.

NEEM TIJD VAN RUST EN GEEF IN STILTE AL VAN DEZE BOVENSTAANDE VRAGEN AAN HEM.
Dan mogen wij in Zijn Paleis komen, heel dicht bij Hem.
GEKROOND ALS KONINGSDOCHTERS EN VERVULD VAN ZIJN STEM! U DE EER!