

BIJBELSTUDIE

She Rises
to serve

april 2025

Wat is wijsheid?

“LEER ONS ZO ONZE DAGEN TE TELLEN
dat wijsheid ons hart vervult.”

PSALM 90:12

Wat is wijsheid? Dat is het thema van deze maand bij She Rises. Best een unieke vraag, want hoe vaak vragen we ons nu af wat wijsheid is? In de Bijbel staan veel prachtige verzen over wijsheid. We kennen natuurlijk het Bijbelboek Spreuken, waar Wijsheid als een persoon wordt voorgesteld, maar er zijn veel meer verzen over wijsheid. Als je nadenkt over wijsheid, wil iedereen wel wijsheid ontvangen en nastreven. Als jouw karakter in één zin wordt genoemd met wijsheid, dan ben je best tevreden. Toch blijft bij mij de vraag wat wijsheid nu eigenlijk is.

Eerst maar eens goed uitzoeken wat wijsheid nu echt betekent. Om te beginnen biedt het Van Dale woordenboek even uitkomst. Als betekenis staat er ‘het wijs-zijn; inzicht en verstand’. Dus drie begrippen die de betekenis van wijsheid aanduiden. Toch blijf ik mij afvragen of ik nu écht de diepte snap van deze begrippen. Dan toch maar verder het woordenboek induiken. Het woord ‘wijs’ betekent ‘manier van doen’ en ‘gewoonte, gebruik’, maar ook, als het als bijvoeglijk gebruikt wordt, ‘verstandig, door ervaring geleerd’. Inzicht betekent ‘mening’, ‘kijk op de zaak’ en ‘besef, bewustzijn’. Dan hebben we nog de betekenis ‘verstand’. Dat betekent ‘het vermogen tot denken, begrip, bevattingsvermogen’.

Eén begrip, maar als je het gaat onderzoeken tref je steeds meer lagen aan. In de Van Dale is wijsheid dus al zo’n rijk begrip, maar hoe zit dat in de Bijbel? Hoe kunnen we zo’n rijk begrip nu praktisch toepassen in ons dagelijks leven? Dan pak ik er één Bijbeltekst uit om misschien iets dichterbij het begrip wijsheid te komen. In Psalm 90:12 staat:

“Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.”

BIJBELSTUDIE – WAT IS WIJSHEID – SHE RISES

Maar weer eens terug naar onze vriend, meneer Van Dale. ‘Manier van doen’, ‘gewoonte’ ‘gebruik’ is één gedeelte van de betekenis. Is mijn manier van doen, mijn gewoonte/gebruik zo in lijn met God dat het mijn hart vervult? God vraagt van ons in Micha 6:8 om *steeds opnieuw voor niets anders te kiezen dan recht doen, trouw betrachten en nederig te wandelen met je God.*

Eindelijk wordt het nu lekker praktisch en daar houden wij vrouwen toch van? Ik wil er elke dag voor kiezen om recht te doen, trouw te zijn en te wandelen met de Heer. De ene keer lukt dat natuurlijk beter dan de andere keer, maar het is wel een mooie meetlat om te gebruiken. Alleen dan zijn we nog niet bij het volledige begrip van wijsheid. Dit was nog maar een klein onderdeel van de begrippen.

Dan bij het 2de deel: mijn gewoontes en gebruiken. Het wordt steeds praktischer, maar misschien ook wel lastiger. Niet al mijn gewoontes en gebruiken zijn zo goed dat het mijn hart vervult. Toch iets teveel op social media, toch iets te vaak in hokjes denken, toch niet altijd met blijdschap het huishouden of mijn werk doen en ga zo maar door. Toch kunnen we dan negatief denken, maar we mogen ons ook optrekken aan Paulus. Hij had misschien ook wel moeite om zijn gewoontes en gebruiken in lijn met God te brengen. Romeinen 7 vers 19 zegt:

“Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik.”

Toch wel fijn dat we niet volmaakt hoeven te zijn, maar we mogen ernaar streven en we hoeven het niet alleen te doen. God is onze Helper. Want als het begrip ‘wijs’ als bijvoeglijk naamwoord gebruikt wordt, dan staat er ‘verstandig, door ervaring geleerd’. Wat is God toch genadig naar ons. We mogen door ervaring leren om wijs te zijn. Wij mogen er verstandig mee om gaan, maar als we vallen, mogen we opstaan en weer door gaan.

Het tweede gedeelte van de betekenis van wijsheid is ‘inzicht’. Inzicht betekent ‘mening’, ‘kijk op de zaak’ en ‘besef, bewustzijn’. Wanneer krijg ik inzicht? Dat is toch écht te vinden in de Bijbel. Ik denk juist dat dit gedeelte aan mag geven dat we inzicht mogen verkrijgen. Wij mogen leren om een bepaalde kijk op de zaak te gaan hebben, wij mogen een besef/bewustzijn gaan krijgen, om Zijn Woord te gaan leren begrijpen en ernaar te leven. En als we dat doen, dan krijgen we door het inzicht steeds meer wijsheid. Wat bijzonder dat juist dit woord als betekenis erbij staat. De profeet Hosea zei het ook al:

“Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis.”

Dus laten we dit ook als aansporing zien. Laten we steeds meer kennis op gaan doen, zodat we inzicht verkrijgen en daardoor wijsheid.

Dan nog het laatste begrip dat wijsheid omschrijft, en dat is 'verstand'. In de wereld wordt wijsheid waarschijnlijk het meest vergeleken met verstand. En wat bouwen we toch graag op ons verstand, want dat geeft houvast. We hebben ook verstand van de Heer gekregen en er gaan genoeg Bijbelteksten over verstand. Toch is er zo'n mooie tekst in de Bijbel die verder gaat dan het menselijk verstand en dan laten we Van Dale toch echt achter ons. In Fillipenzen 4 vers 4-7 staat

“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”.

Een vrede die al het verstand te boven gaat, wat een rijkdom is dat!

Dus als we terugkrijgen naar de vraag 'Wat is wijsheid?' dan mogen we dus onze manier van doen, onze gewoontes en gebruiken onder de loep leggen, maar ook ons inzicht vergroten door inzicht te verkrijgen en als laatste ons verstand overgeven aan Diegene Die alles omvat en ons laten onderdompelen in Zijn Vrede. En dan kunnen we met een oprecht hart het gebed bidden uit Psalm 90 vers 12:

HEER, LEER ONS ZO
ONZE DAGEN TE TELLEN
DAT WIJSHEID ONS
HART VERVULT.

Reflectievragen

- Waar denk jij aan bij het woord wijsheid?

- Is wijsheid iets waar jij naar streeft?

- Staat wijsheid jou wel eens in de weg om Gods plan te volgen?

- Hoe kun jij wijsheid toepassen in je dagelijks leven?

- Bid je God om wijsheid in je leven?

- Bestudeer het Bijbelboek Prediker voor meer studie over wijsheid. Wat haal jij uit dit Bijbelboek?
